

1:

Gewoon
Omdat ik
Even aan je dacht

2:

Ik zit op je schouder
Ik ben niet groot
Jouw engelbewaarder
Jouw redder in nood
Ik ben altijd bij jou
Ik deel je verdriet
En droog je tranen
Ook al zie je me niet
Ik ben nooit ziek
En ik word niet ouder
Maar zolang jij leeft
Zit ik op je schouder

#3:

Je hoeft aan mij
Niet uit te leggen
Dat je nu even niet lacht
Ik geef je graag
Een kaartje
In de hoop dat het
De pijn verzacht

#4:

Wij wensen jou:
iets goeds, iets lekkers
iets gek, iets gekkers
iets aardigs, iets liefs
Maar hoe dan ook
iets positiefs
Veel geluk en goede gezondheid
In 2019

#5:

Een nieuw jaar
Bruisend en sprankelend
Stralend en schitterend
Gezond en gelukkig
Zorgeloos en prachtig

#6:

In wens je
Vrede, hoop en liefde
Vandaag, morgen en altijd

#7:

Een kerstfeest zonder sterretje
Dat is een beetje kaal
Want kijk, zo'n heel klein sterretje
Vertelt een heel verhaal
Dus als het buiten donker is
Kijk dan maar even gauw
Naar 't sterretje in deze kaart
Want dat is er één voor jou!

#8:

Van mij geen grote woorden
Niets dat je in de winkel koopt
Ik wens je puur datgene
Waar je stilletjes op hoopt

#9:

Vuurwerk dat knalt snel achter elkaar
De lucht vol kleuren, het is weer nieuwjaar
Nu ga ik iets zeggen, luister je al?
Ik hoop dat dit jaar veel geluk brengen zal

#10:

Met deze kerstkaart
Wil ik je laten weten
Dat ik aan je denk
En je niet ben vergeten

#11:

In dit kaartje heb ik iets verborgen
Het zijn kusjes voor vandaag en morgen
Ze brengen geluk het hele jaar
Ik wens je een heel gelukkig nieuwjaar!

#12:

Een kerstkaart
Met wat lieve woorden
En een goede wens
Die stuur ik jou van harte
Van mens tot mens

#13:

Mijn wensje voor het nieuwe jaar
Is duidelijk en klaar
Een vriendelijke woord
En een lieve lach
Wens ik jou voor elke dag

#14:

Geen lange gedichten
Mijn wens is maar klein
Ik hoop dat het nieuwe jaar
Een gelukkige zal zijn

#15:

Ik wens voor jou
En alle mensen
De vervulling van
Veel stille wensen

#16:

Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar
Ik kan de toekomst niet voorspellen
Maar ik wil je wel vertellen
Als ik het voor het zeggen had
Kwam er enkel vreugde op je pad

#17:

Voor heel bijzondere mensen
Deze kaart met fijne wensen
Een goede gezondheid
En bergen van geluk
Voorzien van veel gezelligheid
Een heel jaar aan een stuk

#18:

Voor het nieuwe jaar wens ik je
De rust om van het kleine te genieten
Licht en zonneschijn om je te laten stralen
Kracht om iedere tegenslag te overwinnen
Liefde en vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is te kleuren
Tijd voor ontspanning en dromen

#19:

Ik wens je heel veel twinkeltjes
In je ogen en in je hart
Nu met kerstmis en in het nieuwe jaar
Dat bijna start!